

# Nauraag

## Agapè leert 'starters' bijbellezen

Agapè Media, onderdeel van Stichting Agapè, ontwikkelt op het moment de Startersbijbel. Deze online cursus, 'Bijbellezen voor starters', helpt mensen stap voor stap zélf Gods Woord te gaan lezen, begrijpen en toepassen. Een vaste, persoonlijke mentor helpt hen daarbij.

### *Hoe werkt het?*

Agapè-medewerker Wouter van Toorn: "Aan de hand van het Johannes-evangelie leer je de basisprincipes voor het lezen van de Bijbel. Denk aan de context, de symboliek, de historische en culturele setting. De kern van de cursus is het zelf gaan lezen van de Bijbel. Een aantal vragen helpt je steeds in de verschillende facetten. Bijvoorbeeld de uitdrukking 'Lam van God'. Wat zouden mensen hier toen bij hebben begrepen? Wat maakt het aan jou duidelijk? Maar ook verschillende manieren van bijbellezen, zoals mediteren en bestuderen. De vragen die je moet maken, gaan van buiten naar binnen. Eerst lezen en observeren. Maar daarna ook reageren. Wat vind ik zelf eigenlijk van deze Jezus?"

### *Bestaat hier behoefte aan?*

"Wat mensen nodig hebben, is een gezonde relatie met God. Ik kom veel christenen tegen die nooit hebben geleerd zelfstandig de Bijbel te bestuderen. Op deze manier blijven ze van andere mensen afhankelijk. Zelf bijbellezen maakt je afhankelijk van God."

### *Hoelang duurt de cursus?*

"Er zijn acht lessen met ieder drie (lees)opdrachten. Als je een les per week doet, ben je acht weken bezig. Maar het kan helemaal in je eigen tempo."

[www.startersbijbel.nl](http://www.startersbijbel.nl)

